

Veiligheid



Toelichting

- Ja**
- Als ik op mijn eigen gevoel af ga!!! en niet luister naar wat er allemaal vertelt en geschreven wordt.
 - Houden elkaar indien nodig op de hoogte van vreemde zaken en figuren.
 - Ik zou alleen `s avonds niet door het park lopen, maar wel door de straten
 - Niet altijd omdat in onze straat bij 2 families is ingebroken
 - Nog wel
 - Nog wel. De toekomst zal waarschijnlijk uitwijzen dat de criminaliteit en de onnodige en onwenselijke instroom van islam gerelateerde personen uit het buitenland onze veiligheid en woongenot hebben verziekt
 - Onlangs met de dood bedreigd door een `raar `iemand, met een steekmes. Desondanks voel ik mij veilig in mijn eigen woonplaats. Dit was een incident. ER lopen heden te dage meer `rare` mensen rond.
 - Voel me `redelijk` veilig echter ga `s avonds vrijwel nooit uit. Woon aan groot afgesloten plein bij winkelcentrum. Wordt ook gedeald. In het winkelcentrum is het ook oppassen. In de bergingen van onze flat wordt regelmatig ingebroken, ondanks camera`s, redelijk beveiligde buitendeuren e.d. Sowieso te weinig blauw op straat. Verder liet politie het bij mij afweten toen onlangs in de berging was ingebroken. Echter bij een andere bewoonster waar op hetzelfde moment was ingebroken kwam men wel poolshoogte nemen. Communicatie op het bureau was nul komma nul.
- Nee**
- Ben vandaag nog lastig gevallen door een waarschijnlijke asielzoeker en even bedreigd.
 - De drugsoverlast (gebruikers en dealertjes) blijven. Politietoezicht no way!
 - Een maal overvallen in de Hubertuskerk en een maal thuis door een nep zorgverlener

Weet
niet

- Met al die, vooral, Marokkanen is het niet veilig, ze dealen drugs, wonen hier in de flats of bezoeken tussen het dealen door hun Theehuis, vertrouw het helemaal niet! En de Gemeente doet er niks aan, er komen maar meer en meer buitenlandse winkels op de Frankenstraat, sommigen heb ik geen moeite mee, maar ze zijn er veelal alleen om geld wit te wassen, bah!! Als ik geen hond had zou ik 's avonds echt niet over straat durven.
- Sinds enige tijd zitten er verslaafde krakers bij ons achterom in het verlaten tuincentrum. Vreselijk veel overlast van herrie, vandalisme en rommel. Met de wijkagent over gesproken maar het blijkt moeilijk te zijn tot uitzetting over te gaan.
- Veel dealers en veel stiekem gedoe ivm drugs achter de voordeur bij veel huizen...
- Doorgaans wel redelijk veilig, maar met regelmaat wel drugs overlast en overlast van migranten/asielzoekers die blijkbaar niet bekend zijn met onze gewoontes en gebruiken.
- Het is geen ja of nee. Veel te zwart-wit. Er zijn momenten waarop ik me niet veilig voel net zo goed als momenten waarop dat wel het geval is. Antwoord geeft geen ruimte voor nuance en daar gaat het juist om als je het hebt over beleving!
- Jammer dat je constant alert moet zijn op inbraken en gedrag van onaangepaste mensen
- Ligt er aan waar ik moet zijn in de wijk, er zijn delen waar ik me niet veilig voel.
- We zijn pas verhuisd, dus nieuw in de buurt. Wel valt me op dat er veel 'vreemde auto's' staan, vaak met buitenlandse kentekens. Dit leidt ook tot dealen e.d. Verder zou ik ABSOLUUT GEEN BETAALD PARKEREN willen invoeren, maar een bewijs dat ik bewoner ben, en verder blauwe zone!



Anders, namelijk:

- Arrogantie van de (meeste) mensen
- De taferelen op o.a. televisie e.d.
- Drug en jeugd
- Drugs dealen
- Drugs dealers.
- Drugs gerelateerde overlast
- Drugsgebruik
- Druggerelateerde overlast
- Drugsoverlast, aso burens
- Drugsrunners (3x)
- Hier lopen mensen rond die hier niet zijn opgegroeit en GEEN IDEE hebben hoe hier geleefd wordt. En de omgang met elkaar. Geen respect hebben voor onze normen en waarden. Alleen een grote mond hebben tegen ons zij die voeden.
- Ik kijk opsporing verzocht en zie hoe snel het mis kan gaan
- Krakkers in tuincentrum
- Marokkanen, drugsdealers
- Niet echt de woonwijk. Maar de flat waar ik in woon.
- Op dood lopende weg gebeurt vanalles in de buurt
- Politie komt niet als er iets gebeurt
- Sfeer in 2017
- Toegankelijkheids problematiek voor mensen met beperkingen
- Wil ik niet op antwoorden

In hoeverre bent u het (on)eens met de volgende stelling?



Toelichting

- Zeer mee eens
- 'De media beïnvloeden vooral mijn gevoel van ON-veiligheid'
 - Angst kan ook aangepreft worden!
 - Berichtgeving is tendentieus en gekleurd. Onderstreept maatschappelijke beeldvorming en onrust
 - De media moeten minder publiceren als het gaat om terroristische aanslagen. Hierdoor spelen ze de terroristen in de kaart doordat er bij de bevolking een onveilig gevoel gecreëerd wordt. Natuurlijk is het erg wat er gebeurt, maar het nieuws slaat soms door.
 - De overdrijving van zowel plaatselijke als landelijke media met 'koppen' als chocolade hoofdletters zo groot en bijna geen inhoud irriteren mij zeer. Voorbeeld de aanstellerige houding van de presentatoren van L1 radio over het gebruik van de muziek van het Limburgs Volkslied door Bunschoten-Spakenburg. Laat ze eerst maar eens fatsoenlijk leren oplezen...
 - Door alleen maar het benadrukken van de negatieve kanten van bepaalde kleine groepen binnen bijvoorbeeld de islam wordt de kloof tussen moslims en blanken alleen maar groter
 - Een gevoel is geen veiligheid. Dat is niets. Maar wel goedkoop. Maar geen veiligheid. Hou jij ze dom. Dan hou ik ze arm.
 - Er worden teveel beelden getoond van overvallen en mishandelingen, o.a. Bij opsporing verzocht.
 - In mijn beleving geeft de media geen objectieve informatie. Ik hoor en lees meer over de negatieve aangelegenheden en zeer weinig of niet over de positieve.

- Media belichten eenzijdig negatieve aspecten en zaken. Als je altijd alleen maar nare zaken hoort over je omgeving dan ga je elkaar nabouwen. Ik hoor vaak van mensen dat hun buurt achteruit gaat. Als ik dan doorvraag en concreet vraag naar wat hen dan is overkomen dan hoor ik vaker 'dat heb ik gehoord van anderen' of 'dat staat in de krant' of op internet. Dan is het mijns inziens een gevolg van iets wat ze (menen te) hebben gehoord en niet wat hen zelf direct is overkomen. Als je eenmaal zo'n idee in je hoofd hebt, dan krijg je het er niet uit en ga je anderen ook ideeën aanpraten. De media spelen daarin grote rol met vaak sensationele berichten en beïnvloeden daarmee ook onder meer veiligheidsgevoel van mensen.
- Mee eens
- Als ik lees dat er vrouwen in mijn buurt belaagd zijn, voel ik me onveiliger dan dat ik dat niet weet waardoor ik me veiliger voel
 - De mens is een raar wezen; we willen graag alles weten, maar als het erop aan komt dan sluiten we onze oren en ogen omdat al die negativiteit te veel invloed heeft op ons humeur en ons doen en laten. Ik heb een fikse burn-out en merk dat als ik niet naar het journaal luister of kijk, de wereld er beter uit ziet. Is een farce maar toch het helpt.
 - Er wordt veel te veel aandacht geschonken aan negatieve gebeurtenissen. Details die anderen op verkeerde ideeën brengen worden uitgesponnen. Sensatie!
 - Ik vind wel eens dat het negatieve nieuws over veiligheid suggereert dat het daarmee slecht is gesteld. Waarschijnlijk valt de werkelijkheid wel mee.
 - Media dikt de zaken te zwaar aan
 - Media doen veel aan stemmingmakerij, op alle gebied, niet netjes en objectief.
 - Veel negatieve informatie
- Neutraal
- Algemene opmerking: ik heb me aangemeld voor dit panel om mee te denken/praten over onderwerpen die in Maastricht aan de orde zijn. Ik vraag me af wat ruilen met de Koning hier mee te maken heeft. Daarnaast staan er ook erg veel schrijf/typfouten in de enquête.
 - De Media maakt zicht druk over alles, en herhaald het steeds weer het zelfde. Met zeer domme en herhaalende vragen. Het heeft niets meer met nieuws te maken, maar met commercie
 - De media verspreid meer nieuws waardoor het lijkt alsof er meer onveilige dingen gebeuren, maar waarschijnlijk niet (veel) meer dan vroeger. Bepaalde nieuws verspreid de media te snel & ondoordacht.
 - Er is veel criminaliteit die niet eens in de media komt
 - Er wordt heel veel aandacht besteed aan elke terroristische aanslag, waardoor de terroristen veel media-exposure krijgen, terwijl er veel belangrijker problemen zijn, zoals armoede, overbevolking, milieu
 - Ja, ongetwijfeld, maar niet alleen. Dus wat zegt dan het antwoord? Ik zou de vraag andersom stellen: wat beïnvloedt uw gevoel van veiligheid. Dan krijg je ook meer aanknopingspunten om gevoel van veiligheid te vergroten
 - Niet van lokale veiligheid, wel van wereldlijke veiligheid, bijv. de gespannen sfeer met Rusland.
 - We moeten toch weten wat er allemaal gebeurd in de wereld, dat hou je niet tegen. Maar als ik soms films of opsporing verzocht zie, dan denk ik. Laat dit maar goed zien, dan breng je mensen misschien ook nog op het idee, het zelf te gaan uitvoeren. Dus soms wel en soms niet.
 - Zodra ik iets lees beïnvloedt dit natuurlijk mijn gevoel. Ik kan ook mijn kop in het zand steken en denken: 'als ik het niet lees/zie/weet dan is het er ook niet.'

- Mee oneens
- “De media beïnvloeden mijn gevoel NIET van veiligheid”
 - Media geven altijd een te gekleurd beeld. Vergelijk NRC, Trouw, Volkskrant en de Telegraaf maar eens met elkaar...
 - Media hebben meestal een negatieve invloed op de veiligheid door veel negatief nieuws, uit sensatielust, te verspreiden en niet iedereen prikt hier doorheen.
 - Media kunnen enkel berichten van hetgeen plaatsvindt doorheen de wereld. In mijn directe omgeving kan ik dat zelf waarnemen.
 - Niet mijn persoonlijk gevoel. Wel blijven media elk incident opkloppen, terwijl statistieken juist trenden naar een afname van misdaad etc.
 - Van deze ruimte maak ik gebruik van de mogelijkheid om nog iets te zeggen over de afsluiting van het verkeer van de A2 al vraagt U er niet om. Het is een onjuiste beslissing om deze weg geheel autovrij te maken. Het opvangen van calamiteiten IN de W.A.Tunnel zoals dat tot nu nog kon wordt geheel onmogelijk gemaakt. Ik heb gezien vanaf de brug bij Scharn dat er nog aanzienlijk veel verkeer dankbaar gebruik maakte van deze mogelijkheid en het is al gebleken, dat bij voorzieningen nog uit te voeren deze sluipteg nog zeer nuttig was. Of willen we weer regelmatig in het nieuws komen met mededelingen van files over de radio vanwege ongelukken . Er is veel te impulsief besloten tot definitieve afsluiting. De mensen die eromheen woonden waren toch niet anders gewend dan de eeuwige ruis, die doet denken aan het ruisen van de zee. Erger was het niet !
- Zeer mee oneens
- Dat proberen de media wel. Omdat de wereld steeds `kleiner` wordt besteden we al aandacht aan `terroristische aanslagen met minder dlochtoffers dan een kettingbotsing, dat geeft angst.
 - De media berichten te tendentius en eenzijdig.
 - De media zijn op sensatie gericht en overbelichten situaties waar de doorsnee mens nooit mee in aanraking komt. Ook is de informatie stroom veelal gericht op negatieve zaken terrorisme, oorlog vreemdelingen haat angst . Als ik daar mijn gevoel van veiligheid op zou moeten baseren zou ik eerder angstig zijn. Ik beperk me tot korte tijd contact met media eens per dag om op de hoogte te blijven.
 - Ik doe niet aan Facebook en Twitter.
 - Ik kijk en luister al lang niet meer naar de mainstream media. Ook lees ik geen kranten meer. Net als bij de laatste verkiezingen kramen ze alleen maar onzin uit om de mening van het volk te beïnvloeden in een hen welgevallige richting.