

4 en 5 mei

Op 4 worden de doden uit de Tweede Wereldoorlog herdacht en op 5 mei wordt de vrijheid gevierd.



Toelichting

- Ja
- Als ik er aan denk tenminste. Niet als ik 't te druk heb. Zal het echter ook niet verstoren door tussen mensen door te lopen of zo.
 - Deze mensen hebben hun leven gegeven voor onze vrijheid. In dit land komen gesneuvelde militairen en andere militairen die ook hun plicht hebben gedaan, er maar bekaaid van af. Veel mensen in ons land, die nooit hun plicht hebben gedaan, staan altijd vooraan in de rij en hebben meestal het hoogste woord.
 - Dit mag nooit vergeten worden. (2x)
 - Dit moment grijpt me na meer dan 70 jaar nog altijd bij de strot. Hoe ouder je wordt, hoe jonger de slachtoffers, die misschien nog geleefd zouden kunnen hebben, besef ik dan.
 - Echter alleen als ik ermee geconfronteerd word, door televisie of zo. Anders kan ik het best wel eens vergeten.
 - Geen 2 maar wel 1 minuut stilte.
 - Heb dagen lang stilte dus ook op 4 mei. Zit voor de TV
 - Het is vreemd wel de doden van 77 jaar geleden te herdenken en niet de anderen die daarna zijn gevallen. De dodenherdenking zou algemeen moeten zijn.
 - Hopelijk dat het volgend jaar deze twee minuten bij het oorlogsmonument op het Koningsplein is.
 - Ja, we moeten stilstaan bij de overledenen en de levenden die ervoor gezorgd hebben dat we nu in vrijheid kunnen leven.
 - Mijn ouders hebben mij veel over WO II verteld en daarnaast gedenk ik ook anderen die recenter slachtoffer werden van de strijd voor vrijheid.
 - Onze doden die voor onze vrijheid hun leven gelaten hebben moeten altijd herdacht blijven. Heel belangrijk.

- Tijdens de nationale herdenking
 - Toch heb ik steeds meer moeite ermee. Ik ben christelijk opgevoed. De Joden het uitverkoren volk van God. dat geeft een gevaarlijke blinde vlek. Het Israel van nu onderdrukt op koloniale manier de Palestijnen. Ze scoren heel slecht op gebied van mensenrechten. de VN veroordelen keer op keer. men spreekt van Apartheid erger dan in Zuid Afrika. maar Nederland is met Amerika en Israel de tegenstemmer. Moslims om ons heen zwijgen maar voelen de pijn van de Naqba in 1948 toen 700.000 Palestijnen van hun land zijn verdreven. wij beseffen en begrijpen niet dat dit doorspeelt in ons land. wij negeren dit totaal. zo wordt de holocaust een excuus voor alles wat Israel nu doet. Als er 4 mei een Israelische vlag op het stadhuis is, laat dan in juli de Palestijnse vlag wapperen. dit zou heel veel waardering geven bij moslims en vele andere buitenlanders in de stad.
 - Uit respect voor de slachtoffers van WO II
 - Vanwaar toelichting? Vind dit enige juiste keuze...
 - Voor allen die hun leven hebben gegeven in het verleden en tegenwoordig behoort respect.
 - Zeker al 70 jaar
 - Zelf oorlogsveteraan
- Nee
- Ben na de oorlog geboren.
 - Dat is de verjaardag van mijn Lief die jaren geleden veel te jong overleden is, ik ben die hele dag al wat stillig
 - Het is al meer dan 70 jaar geleden en verder wil ik de Duitsers van nu , die een groten getale Nederland bezoeken niet confronteren met de misdaden die hun voorgangers gepleegd hebben.
 - Het moet eens afgelopen zijn met dat herdenken. Dan zouden we alle Nederlandse oorlogen maar moeten gaan herdenken...
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_Nederlandse_oorlogen
 - Ik ben dan in het buitenland.
 - Ik ben van mening dat we moeten onderwijzen over wat is gebeurd, er is ook geen stilte moment voor de slachtoffers gemaakt door de nederlanders in de nederlanders kolonies
 - Ik bid wel om vrede in de wereld en voor alle slachtoffers van geweld
 - Ik ga nooit naar een officiële herdenking.
 - Ik vind dat er om de verkeerde redenen wordt stilgestaan Gedenk en bid voor verder behoud van vrede. Van de Joden en alle andere slachtoffers door de jaren heen, tot zondag aan toe weten we wel. Vergeten doen we hen toch niet, maar kijk vooruit, zoek vreugde en saamhorigheid voor arm en rijk.
 - Meestal vergeet ik dat.
 - Slachtoffers herdenken is vooral belangrijk voor degenen die iemand hebben verloren. Maar nóg belangrijker is het om elke dag even stil te staan bij de slachtoffers die NU vallen in allerlei oorlogen en conflicten, en niet alleen maar 1x per jaar voor een oorlog van 75 jaar geleden!



Anders, namelijk:

- Geef al jaren rondleidingen op Amerikaans Kerkhof Margraten
- Geen directe oorlogsverhalen. Wel verhalen om aan eten en goederen te komen. Hiervoor maakte men lange voettochten naar dorpen in de omgeving en nam van huis uit, behalve geld, ook ruilmiddelen mee.
- Gewoon nee, nooit gehoord.
- Ik kom niet uit Nederland
- Ik-zelf
- Lezen
- Mijn ouders spraken daar bijna niet over.
- Mijn ouders zijn in de oorlog geboren en mijn familie was veilig en had genoeg te eten.
- N.v.t.
- Na mijn eigen militaire periode aan het voormalige ijzeren gordijn in 1961, ben ik de Tweede Wereldoorlog gaan bestuderen. Trouwens van mijn eigen militaire tijd heb ik 3een trauma overgehouden. Telkens weer heb ik dat verteld en voor dat ik 65 jaar werd moet ik nog bij een psychiater, van Defensie komen, die vertelde mij glashard dat dit niet kon. Nu ik kort geleden, met oudejaarsdag door het knalvuurwerk, weer eens ben uitgevallen, heeft men nu toch de diagnose PTSS gesteld. Mijn leven is geheel verwoest en daar maald niemand om.
- Vaak gelezen...af en toe van een iemand gehoord
- Zelf de oorlog meegemaakt
- Zelf meegemaakt .